

# 'Als het Kerstmis is, dan...'

## Kerst(b)engels aan het woord

**D**ecember is een bijzondere maand in de opvang. Sommige kinderen kunnen wat gespannen zijn. Eerst komen de Sint en zijn Pieten, en zodra die vertrokken zijn, wordt de opvang alweer omgetoverd met allerlei kerstversiering. Maar wat is dat: kerst? En hoe vieren de kinderen kerst? KIDDO vroeg het de kinderen van buitenschoolse opvang Dikke Maatjes uit Haarlem.

**Tim (3 jaar):** 'Met Kerst zet ik mijn kerstschoen, daar doet de kerstman een cadeautje in. Ik ga heel lang eten. Dat vind ik wel leuk hoor. Omdat het lekker is: pizza en worst!'

**Alec (5 jaar):** 'Ik doe niet aan Kerst; ik doe aan voetbal.'

**Desi (3 jaar):** 'Als het Kerstmis is, zing ik heel mooi: Oh Denneboom, oh Sparrenboom! Thuis heb ik een echte Sparrenboom. Mijn oma Wies heeft een "Neppe", dat is een Denneboom. Een Denneboom is altijd nep en een Sparrenboom is altijd echt, dat weet je toch wel?'

**Dilara (3 jaar):** 'Oh, ik doe deftige kleren aan. Ga ik met de kerstman verstopperkje spelen. Hij is minstens anderhalf jaar. Ik kruip helemaal onder de sneeuw. Nee joh, het regent niet met Kerst; het is mooi weer.'

**De drie jaar oude Julia** komt uit Polen en spreekt nog niet zo goed Nederlands. Wel zingt ze knap en opgewekt alle kerstliedjes mee. Ze vindt het heerlijk om met het kerststalletje te spelen. Keer op keer wijst ze naar Jozef en Maria en roept: "Papa en mama!", trots op haar Nederlandse woordjes.



**Leidster Anne** verheugt zich op de kerst met haar 0- tot 4-jarigen: 'De dag voor kerst gaan we gezellig rond de grote boom in onze gezelschapsruimte brunchen. Alle kinderen smullen van lekkere broodjes en warme drankjes. We zingen kerstliedjes en luisteren naar het kerstverhaal. Daarna gaan we in de eigen groep heerlijk knutselen.'



**Ook leidster Jamila** geniet juist in december van haar werk met de verticale groep van 0- tot 4-jarigen: 'Als de kinderen uit zichzelf kerstliedjes gaan zingen, kom ik helemaal in die harmonieuze decemberstemming. Hun spontaniteit, hun natuurlijke gevoel voor sfeer, dat vind ik mooi.'



**Mohamed (5 jaar)** glundert: 'Wij hebben thuis een kerstboom hoor, want ik vier feesten. Sinterklaas, Kerstmis, het Offerfeest én het Suikerfeest.'

**Isabelle (5 jaar):** 'Ik ga bij mijn oma "Autonieuw" vieren. Dit jaar steek ik nog geen vuurwerk af. Ik denk dat ik dat het volgende jaar wel mag, na Kerstmis. Met Kerstmis wil ik pannenkoeken eten. In de vorm van de Kerstman! Ik trek mijn lievelingsjurk aan. Een echte Koreaanse. Helemaal glanzend en helemaal roze met allemaal Chinese tekenin-getjes.'

**Rosa (5 jaar):** 'Mama en ik versieren samen de kerstboom met ballen, slingers en heel veel lichtjes. Verder weet ik nog niks van Kerstmis.'



**Gabriël (6 jaar):** 'Ik ga met Kerstmis altijd naar oma in Estland. Daar is het helemaal wit en heel erg koud. Ze versieren wel binnen met een kerstboom, maar niks buiten, daar is alles al met sneeuw. Mooi genoeg. Met oma praat ik Ests, ook mama die Frans is, want mijn oma verstaat geen Frans.'

**Kai (5 jaar):** 'Ik heb vetveel zin in vuurwerk, dan eet ik een heleboel oliebolletjes. Wel twee! Met Kerstmis schrijf ik oma een kaartje. Ik ga ook in de avond naar school. Daar gaan alle kinderen eten. Met kaarsjes.'



**Leidster Linda** kijkt uit naar het Driekoningenfeest met haar kinderen van de buitenschoolse: 'In de kersttijd hangt er een heerlijke relaxte sfeer op de opvang. We gaan knutselen en juist in deze periode ook veel kokkerellen: koekjes en schuimkransjes. We sluiten de feestperiode af met een driekoningenfeest voor de kinderen. Met hapjes, worstenbroodjes en kinderchampagne organiseren we een heuse kinderborrel. We verdelen cakejes met in drie daarvan een poppetje. Het drietal kinderen dat een poppetje in zijn cake vindt, mag die middag koning zijn. Dit feest is ons alternatief voor een kerstviering. De kinderen hebben rond de kerst vaak al zoveel vieringen. Niet alleen thuis of bij oma, de meesten ook op school.'

